



# NIEUWSBRIEF

Een jaaruitgave van de Stichting Holland-Oekraïne

Jaargang: 19    Uitgave: 1/2024 Oplage: 400 stuks

Opgericht en werkzaam sinds 1993

Alle correspondentie naar Venneperweg 551 2152 CB Nieuw-Vennep \* Internet [www.Holland-Oekraïne.nl](http://www.Holland-Oekraïne.nl) \* e-mail [w.schrana@quicknet.nl](mailto:w.schrana@quicknet.nl)

**Dit is de 37<sup>e</sup> nieuwsbrief** en uitgegeven door het secretariaat van de stichting Holland-Oekraïne.

De stichting Holland Oekraïne werd op 9 november 1993, officieel per notariële akte opgericht en bestond in 2024 dus 31 jaar. !!

Ondanks de nu inmiddels zowat 3 jaar durende oorlog in Oekraïne hebben wij onze hulpverlening in het afgelopen jaar 2024 toch, zowat onveranderd, gecontinueerd.

**In 2024 hebben wij in totaal 29 trekker/trailer combinaties afgeladen met hulpgoederen kunnen laten vertrekken vanuit Nieuw-Vennep .**



Dat betekent dat er in 2024 ongeveer 3000 kubieke meter aan hulpgoederen door de vrijwilligers “in den lande” werd opgehaald, getransporteerd naar de opslagruimten(s) gesorteerd en vervolgens verpakt voor verder transport naar Oekraïne.

Dit vereist een bewonderingswaardige inzet van onze vrijwilligers. Door vergrijzing en anders wordt de groep waar wij een beroep op kunnen doen, steeds kleiner.

Op steeds minder mensen een steeds groter beroep doen.

Haast een onmogelijke en oneerlijke opgave.

Er is nog steeds geen sprake van een instroom van onder af met jongere vrijwilligers.

Dit is schijnbaar een landelijk fenomeen.

Het stilstaan bij de minder bevoorrechte medemens, de sociale verantwoordelijkheid, de gevraagde discipline en fysieke inzet, schijnen heden ten dage voor velen in onze hedendaagse samenleving, een zowat onmogelijke vraag en/of doelstelling te zijn.

Men praat doorgaans liever over een probleem dan inhoudelijk en vooral ook fysiek iets te doen voor een ander. !!

Toch willen wij de initiatieven welke we 31 jaar geleden begonnen, niet opgeven en als voorbeeld laten dienen hoe men ook kan omgaan met medemenselijkheid..



Wij zijn wel de overtuiging toegedaan dat er ooit een keerpunt zal ontstaan welke het denken en doen, ook in onze samenleving, zal veranderen.

De momentele situatie in Oekraïne (ultimo 2024) is te omschrijven als erbarmelijk en immer verslechterend. Nu, na meer dan 1000 dagen oorlog heeft dit enorm veel van de mensen in de Oekraïense samenleving gevraagd.

Een leven van onzekerheden – angsten en tekorten en soms gepaard met dood en verderf. Een gevecht om te overleven.

Zoals vaak het geval: de meest kwetsbare en weerloze mens aan de onderkant van toch al niet weelderige Oekraïense samenleving, als eerste en ergst getroffen slachtoffer.

Wij voelen ons betrokken bij hun vrijheidsstrijd en vooral geraakt door de ongevraagde ellende welke de Oekraïense samenleving is overkomen.

Wij willen de Oekraïners daar helpen en ze daarmee weerhouden om vooral niet naar ons te komen. Ze zijn daar zo hard nodig. Om dit inhoud te geven en het directe contact met Oekraïne zo veel mogelijk te behouden zijn wij ook in september 2024 met 3 stuks vrachtwagen combinaties in eigen beheer, eigen mensen en afgeladen met hulpgoederen naar het grensgebied Polen/Oekraïne vertrokken. Dit mens op mens contacten (hulpverlener versus hulp ontvanger) werkt als een katalysator op de motivatie van alle betrokkenen.

Gezien de nog steeds geldende “code rood” voor onze aanwezigheid in Oekraïne, worden nog



steeds de overige (25) hulpgoederen transporten verzorgt door bij ons inmiddels bekende Oekraïense chauffeurs

met hun trekker/trailer combinaties.

Door restricties voor grensoverschrijdend verkeer Polen/Oekraïne en visa versa, worden de hulpgoederentransporten nog steeds enorm vertraagd. Wachttijden aan de grens overgang van enkele dagen, is geen uitzondering.

Bij de toch al problematische hulpverlening aan Oekraïne gedurende de oorlogstijd, kwamen er in 2024 steeds meer en extra bureaucratische, tijdrovende en voor ons verder belemmerende maatregelen bij.

Het was voor de stichting een uitdaging om in 2024 hier toch haar weg in te vinden. Er zal een extra beroep op ons gedaan worden om te zorgen dat onze doelgroepen niet als eerste het dupe worden van deze maatregelen en restricties.

Begin 2024 werd een hoge onderscheiding



toegekend door het Oekraïense parlement (Verchovna Rada) aan de leden van het kern-team

van de stichting Holland Oekraïne.

Deze onderscheiding wordt toegekend aan



buitenlanders welke daden van publieke activiteit met hoge professionaliteit

hebben getoond in de Oekraïense strijd voor onafhankelijkheid.

In 2024 konden wij ongeveer 300 m/ton aan hulpgoederen aanleveren bij de diverse projecten in Oekraïne. Ook dit jaar werden veel Generatoren voor (nood)stroom voorzieningen – verbandmiddelen – long life levensmiddelen en water maar ook ziekenhuisbedden en (kinder)kleding aangeleverd.

Veel van deze goederen werden “om niet” aangeleverd door sponsors en donoren. Soms moesten noodzakelijke hulpgoederen uit de markt door ons worden aangekocht.

Dit was steeds mogelijk dank zij de sponsors in geld en donoren in goederen, welke hun vertrouwen in onze werkwijze en inzet belonen met hun donaties.

Met deze Nieuwsbrief en met onze website [www.holland-ukraine.nl](http://www.holland-ukraine.nl) hopen wij de noodzakelijke transparantie te bewerkstelligen. Hopelijk helpt het U om de werkwijze van de stichting Holland Oekraïne te kunnen beoordelen en hopelijk te waarderen met een donatie.

**HEPT U ONS A.U.B MEE, OM EEN ANDER TE KUNNEN HELPEN.**

Ook in ons 32<sup>e</sup> stichtingsjaar!!

De stichting Holland Oekraïne is door de belastingdienst aangemerkt als een van **Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)**. Al uw giften gestort op onze bestuur rekening: **NL63 RABO 0155 536 869** en onder vermelding van **gift**, zijn aftrekbaar in uw jaarlijkse aangifte (inkomsten) belasting. Ook uw giften in natura (b.v. gasolie en goederen of diensten zijn fiscaal aftrekbaar. De stichting Holland Oekraïne, haar bestuur, adviescommissie en vrijwilligers, wensen U een gezond, voorspoedig maar ook een inspirerend en uitdagend 2025 toe met het motto:

**WAT KAN IK, OOK IN 2025  
BETEKENEN VOOR EEN ANDER???**